

BI

587

IB



1 Trim 2025

**SOCIÉTÉ ROYALE
DES OFFICIERS RETRAITÉS**
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
(Sous le Haut Patronage
de S.M. le Roi)

Campus Renaissance
Av. de la Renaissance 30,
1000 BRUXELLES



**KONINKLIJKE VERENIGING VAN DE
OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN**
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
(Onder de Hoge Bescherming
van Z.M. de Koning)

Campus Renaissance
Renaissancelaan 30,
1000 BRUSSEL

Numéro d'entreprise : 410.604.463 Ondernemingsnummer

SOMMAIRE

Bureau National :	03	: Bureau National
Agenda National :	04	: Nationale agenda
Calendrier BI:	06	: Kalender BI'S
Dons – Nouveaux membres :	07	: Giften - Nieuwe leden
Décès:	08	: Overlijden
Cercle Brabant Wallon:	12	: Kring Waalse Brabant
Cercle du Hainaut:	14	: Kring Henegouwen
Cercle Louvain :	20	: Kring Leuven
Cercle Liège :	26	: Kring Luik
Cercle Limbourg :	36	: Kring Limburg
Cercle Luxembourg :	40	: Kring Luxemburg
Cercle Namur :	46	: Kring Namen
Cercle Flandre Occidentale :	52	: Kring West-Vlaanderen
Cotisations 2024-2025:	70	: Lidgeld 2024-2025

INHOUD



NATIONAL - NATIONAAL

Président National (PN) - Nationale Voorzitter (NP)



Jean-Luc ROLLAND
Col BEM e.r
GSM. 0478 / 52 86 26
jlrolland56@gmail.com

Vice-président National (VPN) – Nationale Ondervoorzitter (NOV)



Willy COSIJN
Ere Bde Gen v/h Vlw
Tel: 058 / 62 05 22
willy.cosijn@icloud.com

Secrétaire National (SN) – Nationale Secretaris (NS)



Jean-Louis MEHREN
Maj e.r.
GSM. 0485 / 71 19 61
mehren.jl.1971@gmail.com

Trésorier National (TN) – Nationale Penningmeester (PN)



René BEYENS
Ere LtKol
GSM. 0478 / 71 76 33
rene.beyens@skynet.be

Database manager (DBN) - Webmaster (WM)



Jean-Luc KUSTERMANS
Cdt e.r.
GSM: 0475 / 29 08 40
kjl@telenet.be

Rédacteur BI – IB redacteur

Vacant

AGENDA



Activités - Activiteiten

Cercle - Kring

Janvier-Januari

06-01-25	Marche	Liège
07-01-25	Bowling2025-01	Leuven
09-01-25	bowling	West-Vlaanderen
14-01-25	Goûter des vœux (Camp de Lagland)	Luxembourg
20-01-25	Marche	Liège
23-01-25	Repas Nouvel An	Liège
25-01-25	Nieuwjaarsreceptie	West-Vlaanderen
26-01-25	AG et Repas de l'Inter- associations	Hainaut
28-01-25	SAV	Leuven
28-01-25	Réunion mensuelle	Liège
28-01-25	repas des vœux	Hainaut
30-01-25	Oxygénation	Luxembourg
31-01-25	Nieuwjaarbuffet- Algemene Vergadering	Limburg

Février-Februari

03-02-25	Marche	Liège
04-02-25	Bowling 2025-02	Leuven
07-02-25	réunion M&M MONS	Hainaut
11-02-25	Réunion mensuelle	Hainaut
13-02-25	bowling	West-Vlaanderen
14-02-25	Repas en commun avec Cercle Mars & Mercure (ITELA/Arlon)	Luxembourg
17-02-25	Marche	Liège
17-02-25	Commémorations Roi Albert 1er (MONS & TOURNAI)	Hainaut
17-02-25	AG et repas du Mouvement Dynastique	Hainaut
18-02-25	Exposition Paul Delvaux à La Boverie	Liège
21-02-25	réunion M&M CHARLEROI	Hainaut
25-02-25	Bezoek Interbrew	Leuven
25-02-25	Réunion mensuelle	Liège
27-02-25	Algemenen Vergadering	West-Vlaanderen
27-02-25	Oxygénation	Luxembourg



AGENDA

Mars-Maart

03-03-25	Marche	Liège
08-03-25	AG et repas CORTY	Hainaut
11-03-25	réunion mensuelle	Hainaut
13-03-25	bowling	West-Vlaanderen
13-03-25	Assemblée Générale du Cercle Luxembourg	Luxembourg
17-03-25	Marche	Liège
20-03-25	Tournoi de quilles	Luxembourg
22-03-25	Concert Beethoven à OPRL	Liège
25-03-25	Réunion mensuelle	Liège
27-03-25	Daguitstap: Astropolis	West-Vlaanderen
27-03-25	Oxygénation	Luxembourg
??	Remise du Prix à l'EFmn Log (date + participants)	Hainaut



N° BI / IB	Periode	Textes- Teksten
588	2 Trim 2025	15/03/2025
589	3 Trim 2025	15/06/2025
590	4 Trim 2025	15/09/2025



Dons - Giften

Nom - Naam:	Grade - Graad:	Montant - Bedrag:
Albert DONCKERS	Kol SBH b.d.	18,00€
Paul COLIN	Cdt e.r.	18,00€

Nouveaux membres – Nieuwe leden

Catégorie:	Nom - Naam:	Grade - Graad:	Cercle – Kring:
Effectif	TIMSONET	LtCol e.r.	Namur
Effectif	Marc DUFRANE	Adj(Res) Directeur de prison e.r.	Hainaut
Effectif	Pierre BAUTERS	LtCol BEM e.r.	Hainaut
Effectif	Emmanuel DE CLERCQ	Cdt e.r.	Luxembourg
Effectif	Albert DONCKERS	Kol SBH b.d.	West-Vlaanderen
Effectif	Frédéric VANDINGENEN	Lt Gen e.r.	Brabant Wallon
Associé	Marie-France HARMEGNIES	Ep. VANDINGENEN	Brabant Wallon
Associé	Bernadette DEGLUME	Part. DE RAIKEM	Brabant Wallon
Associé	Claire STEIMES	Ep. POCHET	Brabant Wallon

Nom Naam		Grade Graad	Né à Geboren te	Décédé à Overleden te
Camille PLANCKE		LtKol b.d.	24/05/1938	04/04/2024
Emmanuel VEKEMANS		Cdt b.d.		../05/2024
Annie VANDEVELDE		Echt. VAN DAELE G.	01/01/1937	10/05/2024
Jozef SCHOUPS		LtGen b.d.	13/05/1940	17/09/2024
Marc JACXENS		LtKol v/h Vlw b.d.	19/02/1947	28/09/2024
Jean LEFEBVRE		LtCol e.r.	09/10/1944	30/09/2024

Nom Naam		Grade Graad	Né à Geboren te	Décédé à Overleden te
Patrick VANBABANT				01/10/2024
Fernand VAN WILDER		LtKol v/h Vlw b.d.		03/10/2024
Hélène VERBIST		Vve de LEROY Henri	29/01/1936	19/10/2024
Jan VERHASSELT		Cdt b.d.	26/05/1936	20/10/2024
Willy DE MESMAEKER		Gen Maj b.d.	25/12/1930	31/10/2024
Roland APPELMANS		Maj e.r.	26/02/1961	05/11/2024

Nos sincères condoléances à toutes les familles.

Nom Naam		Grade Graad	Né à Geboren te	Décédé à Overleden te
Leon BOUVING		Gen Maj b.d.	29/05/1931	19/11/2024
Michel DELHAYE		Cdt d'Avi e.r.	24/08/1967	28/11/2024
François JANSSEN		Cdt b.d.	08/12/1944	28/11/2024
Paul DAELEMANS		Maj b.d.	24/10/1950	04/12/2024
Christian DEKONINCK		Cdt Gend. e.r.	24/08/1948	07/12/2024
Paul VERFAILLIE		Kol SBH b.d.	06/06/1940	08/12/2024

Nom Naam		Grade Graad	Né à Geboren te	Décédé à Overleden te
Pierre ROOVERS		Cdt b.d.	19/02/1933	15/12/2024
Henri VAN WAYENBERGH		Cdt Gend. e.r.		15/12/2024
André ARNALSTEEN		Ere Kol	12/04/1924	15/12/2024
Roland TANGHE		Lt Kol	04/03/1938	23/12/2024
Raymond SMITS		Cdt b.d.	20/06/1951	26/12/2024
Léon HOFFER		Maj b.d.	30/06/1931	01/01/2025
Jacques COLOT		Col e.r.	10/08/1931	31/12/2024

Nos sincères condoléances à toutes les familles.



Président:	Col BAM e.r. Jean-Claude LACROIX E-mail: jclacroix@scarlet.be
Secrétaire:	LtCol Res Thierry TAILLER
Trésorier:	Maj Hre Pierre LEBoulLE
Relation publique:	Cdt e.r. Louis COUTURIAUX



Nihil





Président:

Col BEM e.r. Marc DE BRACKELEER
E-mail: debrack@hotmail.com

Vice-Président:

Maj e.r. Jean -Luc DENEUBOURG
E-mail: jean-luc.deneubourg@hotmail.com

Secrétaire:

Maj Hre Alain EVIOLITTE
E-mail: aeviolitte@gmail.com

Trésorier:

Maj BAM e.r. Jean -LucDENEUBOURG
E-mail: jpdeneubourg@hotmail.com



Le Président, les membres de l'organe de gestion et tous les membres du Cercle de TOURNAI/MONS présentent à tous les membres de la Société Royale des Officiers Retraités et à leurs proches leurs meilleurs vœux pour l'année nouvelle.

Que 2025 soit pour toutes et tous une source de joies et de bonne santé !!

Le traditionnel Repas à l'occasion de la fête du Roi du 16 novembre 2024.

C'est en quelque sorte un retour « dans notre endroit » habituel, comme l'on réclamé certains. Le repas eut donc lieu à La Table d'Éric.

Nous étions 24 mais six de nos membres avaient demandé à être excusés, pour diverses raisons, comme un repas avec une autre association, à midi ou au soir, des raisons familiales ou de santé. Nous comptons un invité extérieur le GenBde d'Avi Richard Laurent. Celui-ci se trouvait en pays de connaissance puisqu'il comptait dans l'assemblée outre son sponsor, Hervé, un camarade de promotion, Jean-Luc, et deux ex-collègues de travail, Manu et Marc.

L'ambiance joyeuse de l'apéritif fut interrompue par le discours de notre Président ainsi que par la lecture du contenu du postogramme envoyé à sa Majesté le Roi et le traditionnel « toast au Roi », suivi d'une Brabançonne en sourdine, à suite à un petit souci technique.

Très rapidement, le niveau sonore est remonté avec la reprise des multiples conversations et des rires. La direction du restaurant a changé mais la qualité et la présentation des plats sont restés eux inchangés.

Cette redécouverte plus qu'agréable du restaurant se poursuivra en janvier, puisque c'est à cet endroit que nous nous retrouverons pour le repas de vœux.













Voorzitter:

Ere Maj Jacques VAN LOMMEN
E-mail: jacques.van.lommen@telenet.be

Vicevoorzitter - Secretaris:

Cdt b.d. Luc BERNAERTS
E-mail: bernaerts.luc@telenet.be

Penningmeester:

Maj b.d. Jean-Pierre DAEMENS
E-mail: jp.daenens@telenet.be

Bestuurslid:

Kol SBH b.d. Andre WAUTERS
E-mail: Andre.r.wauters@gmail.com



Voor de gedetailleerde verslagen en meer info betreffende toekomstige activiteiten verwijzen wij naar ons meest recente IB en naar onze website (opgelet: de URL is gewijzigd)

<https://sites.google.com/view/kvookringleuven/home>

KOMENDE ACTIVITEITEN: (zie ons IB 2024-4 voor meer info)

Bowling 2025-01: Di 07 Jan 2025

Di 28 Jan 2025: SAV 2025

Bowling 2025-02: Di 04 Feb 2025

Bezoek Interbrew: Di 25 Feb 2025

Voor verdere activiteiten zie ons IB 2024-4, dat verschenen is op 01 Nov 2024

VOORBIJE ACTIVITEITEN:

De uitgebreide artikels en meer foto's zijn te vinden in ons IB 2024-4 en in de rubriek "Foto's" van onze website, (<https://sites.google.com/view/kvookringleuven/home>).

Vrij 30 Aug 24 – Herdenking Bevrijding Leuven (Stad / Jacques van LOMMEN)

Op 30 Aug organiseerde de stad de traditionele herdenking van de Bevrijding op 04 Sep 1944. Die namiddag volgden twee plechtigheden elkaar op: één op het stedelijk kerkhof aan de Philipssite en één op de Commonwealth Cemetery, beide in Heverlee.

Wij telden een 70-tal aanwezigen (waaronder 5 KVOO-ers) en een 20-tal vlaggen. Onder de aanwezigen waren ook verschillende vertegenwoordigers van geallieerde landen.

Do 19 Sep 24 – Herdenking Veltem-Beisem (NSB / Guy SCHEPERS)

De plechtigheid in Veltem-Beisem volgde ook dit jaar het bekende traditioneel scenario.

Om 09u45 begon de in plaats stelling van de deelnemers: het Det van het Bn Jagers te Paard, de Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht, de 28 Vaandels van de Vaderlandslievende Verenigingen en zowat 26 schoolkinderen van de basisschool van Herent. GenMaj b.d. JOOS, voorzitter van NSB Vlaams Brabant en zijn dame en ook onze erevoorzitter Kol b.d. Denis Gysemans en zijn dame waren aanwezig.

Omwille van de begrafenis van ons jarenlang trouw lid en vriend Apotheker Kolonel b.d. Victor 'Vic' Vanham, waren slechts 7 leden van onze kring aanwezig In de groep van autoriteiten zagen wij o.m. LtGen b.d. Marc Thys, Ir, gewezen VCHOD, BdeGen Gert Van Goethem, militair comité NAVO, Kol SBH Roel Parisis, ProvComd Vlaams-Brabant, Kol SBH Göran Boudry, ir, directeur BPO, LtKol Nancy Lesire, CO Comdo ATCC Steenokkerzeel en enkele burgemeesters en afgevaardigden van gemeenten uit onze provincie. De ProvComd zette de Standaard in plaats.

Woe 25 Sep 24 - Bowlingtoernooi tegen Limburg

Wij verwijzen hiervoor naar het verslag in ons IB 2024-4

Zo 29 Sep 24 – Herdenking NKB (EVVVLO / Stad / Jacques van LOMMEN)

Op deze zondagmorgen herdachten we de gevallen verzetslieden bij hun monument aan de oevers van de Dijle in de Dirk Boutsiaan.

We luisterden eerst naar de toespraken van Robert Uyttebroek, voorzitter van de NKB die ook het dodenappel voorlas, en Dirk Vansina, schepen van de stad. Deze laatste gebruikte in zijn speech trouwens het aparte dispositief door te verwijzen naar de link tussen de voor onze vrijheid gevallen verzetslieden en onze vrijheid van vandaag om te mogen deelnemen aan democratische verkiezingen.

Na de toespraken volgde nog een bloemenhulde en werden de Last Post en de Brabançonne gespeeld. De aanwezigen trokken vervolgens in stoet naar het stadhuis voor een kleine receptie.

Woe 02-Vrij 04 Okt 24 – Driedaagse Houffalize (André DEWULF / Miet DE BOUVERE)

Het volledige verslag vindt u in ons IB 2024-4.

Woensdag 2 oktober wachtten wij in het ochtendzonnetje op de komst van het busje dat ons naar de Ardennen zou brengen. Wij rijden vlot naar onze eerste stop Spa “de stad van de Spadois en de Spadoises” waar wij in het hotel “Silva Balmoral” de benen kunnen strekken en er verse koffie klaar staat.

Van hieruit vertrekken wij voor een rit naar de oudste bronnen die aan de oorsprong liggen van de groei van de stad. De Romeinen wisten reeds dat het water helend was en daarom noemden zij de stad “Sparza” opborrelend en “Salus Per Aquam”, gezond door water.

In de namiddag is een bezoek aan de stad gepland.

Na de stadswandeling en een laatste glas in Spa gingen we met de bus naar “ Vayamundo”, ons hotel in Houffalize.

Donderdag 3 oktober: bezoek aan de stad Saint-Hubert. Na ongeveer een uurtje rijden komen we aan bij “ Le Coin Gourmand “. Hier worden we luid en hartelijk verwelkomd door Richard Mignolet, familie van de bekende voetballer/keeper (??) die gans de dag onze gids zal zijn. Richard neemt ons mee naar buiten, naar zijn kleine dierentuin van enkele herten , pauwen, en kalkoenen en waar hij honderduit vertelt over “zijn Ardennen”.Van hieruit vertrekken wij naar de abdij en de basiliek van Sint-Hubert.

In een zijbeuk van de basiliek bevindt zich een altaar waar de relikwie en de stola van Sint-Hubertus bewaard worden waardoor het een bedevaartplaats geworden is. In het koor zien wij een indrukwekkend koorgestoelte in prachtig houtsnijwerk.Na dit bezoek is het tijd voor de lunch. Wij keren terug naar “Le Coin Gourmand” waar wij vergast worden op “ filet de chevreuil “ met groentenstoemp en een jonge wortel.

In de namiddag is het voorzien dat wij naar de klokkengieterij “Fournieu de Saint Michel” gaan.

Dit is geen klokkengieterij maar wel een openluchtmuseum dat getuigt van de vroegere metaalbewerking. Wij zien thans werkloze hoogovens bij een riviertje dat het waterrad bedient. Na dit laatste bezoek rijden wij terug naar Houffalize voor het avondmaal.

Vrijdag 4 oktober Na het ontbijt de valiezen maken want om 9 uur wordt iedereen aan de bus verwacht om naar Redu te gaan waar we vandaag ESA, het Europees Space Centrum, bezoeken. Voor de meesten van ons een nogal onbekende wereld.

De directeur heet ons welkom en vertelt ons dat hier alles wat telecommunicatie is in het oog gehouden wordt zodat bij problemen er onmiddellijk kan ingegrepen worden. De site is altijd bemand.

Wij kregen wij een interessante inkijk in een wereld die wij nog steeds niet helemaal begrijpen maar waarvan wij dagelijks gebruik maken. Het was boeiend !

De laatste activiteit van onze 3-daagse is eveneens in Redu, een bezoek aan het museum MUDIA. Dit privé-museum, is ondergebracht in 20 kamers van een woning van 4 verdiepingen. Het concept van dit museum is even verrassend als de collectie zelf.

Onze gids die Luxemburgse is maar goed Nederlands spreekt, geeft uitleg bij de schilderijen terwijl wij van kamer tot kamer wandelen als door een boek van 7 eeuwen kunstgeschiedenis. Gedurende een uur kom je van de Renaissance tot aan de Hedendaagse kunststromingen via schilderijen, tekeningen, strips, foto's, beelden en zelfs een film als besluit. Voor wij voor de laatste maal in de bus stappen drinken wij in “ Le Fournil “ nog een glas en dan terug naar huis.Wij hadden een gevarieerde en leuke driedaagse. Dank aan de organisator en de buschauffeur die ons telkens veilig ter plekke bracht.

Do 24 Okt 24 - Lezingen NAVO en Leven in Moskou (Jacques van LOMMEN)

Sprekers: Kol SBH Yves DE NEVE en Mevrouw Françoise SWENNEN-MEUGENS

Op deze zonnige donderdagmorgen hadden wij afspraak in het Parkhof (Persil) te Herent voor een dubbele lezing die gedurende bijna twee uur de volle aandacht van 35 deelnemers van onze kring en drie van de Kring Limburg vasthield.

De conceptuele transformatie v/d NAVO en de gevolgen voor de Belgische defensie

Deze lezing werd gehouden door Kol SBH Yves De Neve, tot voor kort in dienst bij het NAVO-HK in Evere en sinds 15 juli de huidige directeur-generaal van het directoraat-generaal strategische communicatie van de Belgische defensiestaf. Hij loodste ons op een aanschouwelijke en duidelijke manier door de chronologische evolutie van de opvattingen die de rode lijn waren voor de NAVO in de laatste 15 jaar.

Het mag duidelijk zijn dat de spreker op ons allen een bijzonder sterke indruk naliet, uiteraard door zijn kennis van de materie maar ook voor de begrijpbare wijze waarop hij deze aan de man bracht. Dank u wel, Kolonel, en graag tot een volgende gelegenheid!

Het leven in Moskou als echtgenote van de Belgische Militaire Attaché

Het was nu de beurt aan Françoise Meugens, echtgenote van Kol SBH b.d. Johan Swennen, om te antwoorden op de vragen die enkele van onze dames hadden na de lezing over Rusland door haar echtgenoot in april laatstleden. De vragen hadden eigenlijk alle als bedoeling te achterhalen hoe het leven van de echtgenote van een militaire attaché daar verliep.

Uit haar antwoorden werd duidelijk dat haar leven daar geenszins te vergelijken was met wat wij als 'normaal' ervaren bij ons. En toch besloot Mevr Meugens met de vaststelling dat zij heel tevreden was deze ervaring te hebben beleefd, wat niet belet dat zij het in de huidige, veranderde situatie niet opnieuw zou willen doen.

Na de lezingen dronken wij een aperitief en werden we door de keuken vergast op een zeer lekker etentje dat door alle deelnemers als uitstekend bestempeld werd. Overigens was dit ook de beoordeling van beide lezingen. De deelnemers trokken uiteindelijk naar huis met een bijzonder tevreden gevoel dat wij graag met hen deelden.

Bowlings (André WAUTERS)

De resultaten en verslagen van de bowlings zijn terug te vinden in onze IB's 2024-4 en 2025-1

Het systeem was geprogrammeerd op de gemeenten en adressen van de deelnemende leden zodat iedereen zijn streek te zien kreeg tijdens een korte virtuele vlucht, onder begeleiding van de zoetgevooisde stem van Marcel die ons vertelde wat we zagen en wat het vliegtuig zoal aan virtuele capriolen (waaronder een paar loopings) met ons voorhad. Het was een unieke belevenis die ons wat inzicht gaf in hoe snel een piloot dikwijls moet reageren en hoe moeilijk het is om een welbepaalde plek op de grond te situeren tijdens een gevechtsoperatie.

Als slotevenement kregen wij nog een demonstratie met een drone vanaf start tot landing, met inbegrip van het nemen van een groepsfoto. Wij sloten de namiddag af het restaurant met een frisse pint vooraleer met onze bus naar Leuven terug te keren. Onze warme dank aan de ploeg van Droneport en deze van de Mirage o.l.v. van Marcel voor een prachtige uitstap!

Woe 5 Jun 24 – Internationale Taptoe (Defensie / Stad / Jacques van LOMMEN)

Hoewel deze taptoe geen organisatie was van onze kring rechtvaardigt het dertigtal aanwezige leden het om er hier een woordje over te vertellen, te meer dat het eigenlijk wel een topevenement geworden is. 250 muzikanten verzorgden in vijf verschillende steden in ons land een heel mooie internationale taptoe en zetten zo de samenwerking tussen de Europese naties, de VS en de NAVO in de muzikale verf. Leuven dat al sinds de onafhankelijkheid van ons land een garnizoensstad is, was een van die steden.

We verwelkomden op een goed gevuld Ladeuzeplein zes formaties, twee solisten en een zingende presentatrice.

Je zou je kunnen voorstellen dat je bij deze samenstelling heel veel militaire muziek te horen krijgt. Maar niets was minder waar. Populaire songs van grote hedendaagse sterren en klassieke muziekstukken losten elkaar af. Van Michael Jackson en The Bee Gees over Polnaref, Graf von Moltke en Beethoven, naar Morricone, Abba en Van Campenhout, het kon allemaal en nog veel meer, te veel om hier op te noemen. Het werd een aparte taptoe waar alles kon en mocht. Zoals zo dikwijls: de afwezigen hadden ongelijk! Dit mag voor ons gerust een jaarlijks evenement worden.

Vrij 14 Jun 24 – Koffiekrans Dames (J. van LOMMEN)

Tweede editie van een specifiek damesevenement! In een aparte hoek van de Domus troffen twintig dames van onze kring zich op een vrijdagnamiddag om hun hart te luchten over... allerlei dingen. De discretie verbiedt ons meer details te geven, maar het ging er lustig aan toe want onze dames hadden blijkbaar heel veel babbelspeeksel meegebracht. Ook onze honderdjarige Nelly was er deze keer bij. Erica van de Domus had gezorgd voor koffie, thee en gebak zodat de stembanden tijdig gesmeerd en de maagjes goed gevuld raakten.

Woe 3 Jul 2024 BBQ (Luc BERNAERTS)

Deze kwakkelzomer was al niet van aard om te genieten van buitenactiviteiten, de BBQ verliep dan ook binnen in de zaal Carpe Diem van Parkhof in Herent. Het was een eerste kennismaking met de BBQ mogelijkheden van onze nieuwe locatie.

Onze 49 deelnemers maakten er weer een gezellig samenzijn van. Er werd veel gebabbeld en gelachen en rond 16hr00 liep het op zijn einde (de tijd van het drankenpakket was verstreken) en iedereen vertrok huiswaarts.

Zo 21 Jul 2024 Nationale feestdag (Prov VI-Brab / ProvComdo / J. van LOMMEN)

Midden in de campagne van de verschillende regeringsvormingen in ons land was er het rustpunt van onze Nationale Feestdag. 25 leden vonden elkaar op 21 juli terug in de St-Pieterskerk voor een goed bezocht Te Deum. Deken Patrick Maervoet en Dominee Ernst Veen verwelkomden er ons voor deze klassieke jaarlijkse viering.

Na het Te Deum stapten we dorstig naar de overkant van de Grote Markt om in de volle wandelzaal van het stadhuis te genieten van de receptie waar ook de provinciegouverneur het woord voerde om o.m. de hulpdiensten te bedanken voor hun permanente inzet doorheen het jaar. We hieven tenslotte het glas op ons land en snoepten van de aangebrachte hapjes.

Het derde hoofdstuk van deze feestdag speelde zich zoals gewoonlijk af in de Domus. De tafels voor onze 31 deelnemers stonden onder de terrasluifel waar we bij een heel aangename buitentemperatuur genoten van typisch Belgische gerechten, voor de meesten onder ons mosselen met frietjes. Gezellig babbelend en knabbelend glipten de uren door onze vingers.

Bowlings (André WAUTERS)

Voor de verslagen van onze bowlings verwijzen wij naar ons IB 2024-3 van 01 Aug 2024



Président:	Col BEM e.r Dominique CHARLOT E-mail: m.charlot@skynet.be
Vice-Président:	N/A
Secrétaire:	Cdt e.r Luc DUSSAUSSOIS E-mail: srorliege@gmail.com
Trésorier:	Cdt e.r. Marc BRIOT E-mail: marcbriot@skynet.be



15 octobre 2024: visite aux confins de la Belgique **La Calamine, Moresnet et les 3 Bornes**

En ce mardi 15 octobre 2024, sous une météo très agréable, nous étions 14 membres et conjoints à nous réunir pour la visite excessivement intéressante de cette petite partie éloignée de notre pays située dans les Cantons de l'Est.

A La Calamine (Kelmis) nous avons pu découvrir l'histoire d'une mine de zinc, de sa fonderie, et de ses alentours ; à Moresnet, le Musée du Terroir nous a ouvert ses portes et à Gemmenich, le site des 3 bornes nous a permis de contempler 3 pays à la fois, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique.

Au rendez-vous du départ fixé à 09h45 sur le parking du Musée de « la Vieille Montagne », nous fûmes accueillis par notre guide qui nous invita à visiter celui-ci consacré à l'exploitation du zinc et situé dans l'ancien bâtiment de la « Direction », où il nous raconta le passé très actif de cet ancien joyau de la sidérurgie liégeoise



Des centaines de travailleurs de la région, hommes, femmes et enfants pour certaines tâches spécifiques, ont pendant plusieurs siècles, produit ce métal issu du minerai découvert sur place grâce à la présence d'une petite fleur jaune appelée « Pensée Calaminaire ».





- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 4. Förderkranz und Schacht Dechen
Puits d'extraction et puits Dechen
Productieschacht en schacht Dechen | 7. Pumpen- und Förderkranz Woodmann
Puits Moulinsman pour l'exploitation et l'équipement
Schacht Moulinsman voor pompen en uitrusting | 10. Pumpenschacht
Puits d'équipement
Pompenschacht | 13. Lagerstätte
Puits des Minéraux
Knooppingsput | 16. Schicht Haus
Plan directeur
Natuurlijk plan |
| 5. Förderkranz mit Handwinde
Puits avec treuil à bras
Productieschacht met handwinde | 8. Maschinen- und Dampfmaschinen
Bâtiment des machines et chaudères
Machines- en stoomketelhal | 11. Krankenhaus und Schule
Hospice et école
Ziekenhuis en school | 14. Kalkwerk
Four à chaux pour le calcinatoire
Calcijnstoven | 17. Spinnerei
Faber Spinn
Spinnwiel |
| 6. Villa des Grubendirectors (heute Parkhotel)
Villa du directeur de la mine (aujourd'hui l'Hôtel du Parc)
Villa van de mijn directeur (vandag Parkhotel) | 9. Minierbüro, Werkstatt, Schmiede
Bureau de la mine, atelier, forge
Mijnkantoor, werkplaats, smederij | 12. Holzlager
Dépôt de bois
Wachhuis | 15. Reduktionsfeuer
Four de réduction
Reductievuren | 18. Zinkhütte
Zinkhütte
Zinkhütte |



Notre guide nous raconta également l'histoire du « Territoire Contesté de Moresnet-Neutre » qui ne fut rattaché définitivement à la Belgique qu'au début du 20ème siècle.





Vers 12h15, un repas 2 services fut pris dans un très bon restaurant de la ville où la bonne humeur, comme d'habitude, était au rendez-vous.



Après cet excellent et copieux repas, nous nous déplacèrent vers Moresnet ; le petit Musée du Terroir qui renferme d'une part, un tas d'outils et d'objets représentant la vie du passé, présente d'autre part un ensemble d'informations concernant le majestueux Viaduc Ferroviaire de Moresnet, qui par ses 1.107 m de long et ses 52 m de hauteur est le fruit du courage et de l'audace des hommes.



Enfin, le dernier volet de notre journée récréative fut consacré à la découverte de ce site particulier des 3 frontières où, tout en hauteur, celles des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique se rejoignent en un seul point représenté par une borne à 3 faces, D, NL, BE.



Nous nous quittâmes contents de nos nouvelles découvertes en nous promettant de nous revoir lors de notre traditionnel Repas de Corps

Repas de Corps du 12 novembre 2024

Notre traditionnel Repas de Corps à l'occasion de la Fête du Roi s'est déroulé cette année dans les Salons du Beaufort à Allier.



Le traiteur « Yvon » nous a servi un excellent menu dégusté dans une chaleureuse ambiance.



CERCLE de LIEGE

Nous étions 33 présents. Le Commandant du CC R&A nous a fait l'honneur de participer au toast au Roi.



Un grand merci à Jacques Graff pour l'organisation parfaite de la journée et pour le choix de ce splendide menu.

Conférence du 10 Décembre 2024 « *Héraldique Ecclésiastique* »







Voorzitter:

Kol v/h Vlw b.d. Benny CROES
E-mail: voorzitter@kvoolimburg.be

Secretaris:

Cdt b.d. Lambert SWENNEN
E-mail: secretaris@kvoolimburg.be

Penningmeester:

Maj b.d. Leon MONSIEUR
E-mail: penningmeester@kvoolimburg.be



25 september 2024 BOWLING TOERNOOI DIEPENBEEK KRING LEUVEN - KRING LIMBURG

Het was maar een miezerige herfstnamiddag: ideaal voor een leuke indooractiviteit in de bowlingtempel Epsilon te Diepenbeek. Het strijdtoneel waar de *diehards* van beide KVOO-kringen het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde wisselbeker.

Na het aanmeten van schoeisel, het invetten van spieren en indelen van de banen waren we vertrokken.

Al vlug zat de sfeer erin; het gejoel en gekrijs bij gerolde strikes waren legio.



Van meet af aan namen André Wauters (Leuven); JP Daenens (Leuven) en Katrien Lavaert (Leuven) resoluut de leiding en zo zou dit blijven! De dappere Limburgse *warriors* bleven helaas achterna hinken, stonden erbij maar hadden het nakijken. De Leuvense ballen bleven maar knallen met een niet te evenaren precisie naar de uiteen geknalde kegels zoals rechtstreeks vuur uit de loop van een Leopard tank.

- Dames (208 ptn): ex aequo Katrien Lavaert en Kathy Snoeckx
- Heren (259 ptn): André Wauters

Toernooi kampioen (1175 ptn): KVOO Kring LEUVEN

29 oktober 2024 DE ACHELSE KLUIS

De weergoden waren ons niet goedgezind op dinsdagnamiddag 29 oktober. Het terras van de voormalige Achelse abdij lag er verlaten bij maar binnen in de cafetaria was het, voor een doordeweekse druilige dinsdagnamiddag, druk. Liefst vierenveertig leden van KVOO-Limburg hadden zich ingeschreven voor een rondleiding door de eeuwenoude gebouwen. Officieel heet de abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Trappe-van-de-Heilige-Benedictus, in de volksmond ook wel de Achelse Kluis genoemd. Het is een voormalige cisterciënzerabdij die voor het grootste deel op Belgisch en een klein deel op Nederlands grondgebied ligt; het Belgische gedeelte ligt in de gemeente Hamont-Achel, het Nederlandse in de gemeente Heeze-Leende.



Om de rondleiding voor iedereen aangenaam te maken werd de groep in twee opgesplitst; eentje voor gids Kirsten en eentje voor mijzelf. Met een tussenpauze van 15 minuten vertrok elke roep richting het poortgebouw aan de oostkant van het complex. Op deze plek sta je op ongeveer 100 meter van de grens en via een denkbeeldige lijn kan je de grens, via het kruis van de begraafplaats, door de gebouwen heentrekken. Ook op deze plek staat een reconstructie van de zogenaamde *Doodendraad* uit de Eerste Wereldoorlog. Deze 350km lange draadconstructie werd vanaf het voormalige vierlandenknooppunt bij Moresnet tot in Knokke op één jaar tijd gebouwd en was geladen met 2000 volt. Ongeveer 1500 onfortuinlijke slachtoffers bleven letterlijk plakken aan deze grensversperring.



Via het poortgebouw met de leuze “Ingrediente Pax” (kom met vrede) bereiken we het binnenplein. Het ontstaan van de abdij wordt uit de doeken gedaan. Het begon met de Tachtigjarige Oorlog (1568), het vervolgen van de protestanten door de Spanjaarden, de Vrede van Munster (1648), het scheiden der Nederlanden, verbod op de katholieke erediensten in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het oprichten van een katholieke noodkapel in Achel dat toen tot het Prinsdijksdom Luik behoorde. Deze kapel werd door de Valkenswaardse pastoor Driessen bediend vanuit een boerderijtje waar de abdij zich vandaag bevindt. In 1686 werd het boerderijtje opgekocht door Petrus van Eynatten en stichtte er een gemeenschap voor eremieten ofwel kluizenaars. Vandaar de naam “Achelse Kluis”.



De Achelse Kluis kende een flinke groei tot aan de Franse Revolutie. Vanaf 1794 kwam het in privéhanden terecht en verloederde het tot een soort van rovershol. Uiteindelijk werden negen monniken vanuit de Westmalse priorij uit Meerseldreef in 1844 naar Achel gestuurd om een nieuwe abdij te stichten. Ze hebben hard gewerkt want in 1852 verscheen al een groot gastenverblijf. In het gastenverblijf kregen we de ontstaansgeschiedenis van de cisterciënzer te horen. Het begon allemaal bij Benedictus van Nursia (480-547). Hij wordt algemeen beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk. Hij is vooral bekend vanwege de 73 regels, een verzameling voorschriften voor monniken, die vandaag nog altijd van toepassing zijn. Het bekendste is *Ora et Labora* maar ook kuisheid behoort tot zijn regel wat voor gegniffel zorgde onder de deelnemers aan de rondleiding. Hoe iemand tot de kloosterorde kon intreden en wat de eeuwige gelofte betekent werd eveneens uitgelegd.

Op een schilderij zien we Marc Gallant, de laatste abt van de Achelse Kluis. Vanaf 1995 heeft hij letterlijk en figuurlijk terug leven in de brouwerij gebracht. Hij heeft ernstige pogingen ondernomen om de Achelse Kluis als een hernieuwde abdij te herinrichten. Helaas heeft de tijdsgeest en verraad hem hierin tegengewerkt en nam in 2006 ontslag als abt. Het kapittel in Rome besliste dat de abdij tot uitdoving veroordeeld was.

In 2020 verliet broeder Gaby als allerlaatste bewoner het grote complex. Vanaf 2022 is de voormalige abdij en brouwerij in handen van de Kempense ondernemer Jan Tormans die alle bestaande activiteiten verderzet. Aan de recepten van de Achel-bieren verandert er niets. Ze zullen in de Achelse Kluis blijven gebrouwen worden. De nieuwe eigenaar wil ook het toeristisch potentieel van de abdijsite verder ontwikkelen en wil op termijn de abdij, die beschermd erfgoed is, ombouwen tot een conferentie- en bezinningscentrum en gastenverblijf.



Via de pandgangen komen we terecht in de oude Kapittelzaal. Deze zaal kan je vergelijken met een gemeentelijke raadszaal maar dan zonder oppositie. Taken werden er verdeeld en bij het niet nakomen ervan werden straffen uitgedeeld.

Ook de zeven gebedstijden vanaf de metten, tussen zonondergang en zonsopgang 02.30u tot aan en de complete 19.30u werden uit de doeken gedaan. Na het *ora* is het *labora*. Aan het gezucht te horen was er blijkbaar niemand kandidaat om in te treden.

De verkenning van de abdij verliep verder via de broederkerk uit 1734, de imposante Cuyperskerk uit 1885-1888 en de prachtige architectuur van de nieuwe abdij uit 1948-1952 van architect Ritzen. Vooral het plafond van de nieuwe kapittelzaal spreekt tot de verbeelding. Het is een knap staaltje bouwkunde dat gerealiseerd werd door de lokale bouwvakkers. Maar dat was nog niet alles. Ook het scriptorium en de refter kregen de nodige aandacht tijdens de rondleiding.

Via een zijuitgang van de abdij maakten we weer kennis met de regen. Langs de voormalige boerderij, waar nu de brouwerij is gevestigd, naderden we stilaan het eindpunt van de rondleiding en werd het tijd het eindproduct van de brouwerij te testen. Iedereen mocht aan tafel aanschuiven en in afwachting van een stevig avondmaal werd een Achel Blond en Donker geserveerd. Een aanrader!



Président – Secrétaire:

LtCol Christian BEGHIN
E-mail: ch.beghin@skynet.be

Vice-président :

Vacant

Trésorier:

LtCol Res Marcel ETIENNE
E-mail: marceletienne2007@gmail.com

IMPORTANT – REUNIONS MENSUELLES : Les réunions mensuelles se tiennent le 2^e jeudi de chaque mois à 11h30 au "*Café des Touristes*" situé Rue de Thiaumont, 1 à 6700 - ARLON (Heinsch).

En outre, les lecteurs intéressés par nos activités pourront trouver des informations complémentaires en visitant le site Web du Cercle SROR Luxembourg : <https://luxembourg.srorkvoo.be/>

Les activités importantes du cercle

25 Sep : Excursion Montjoie-Vogelsang :

Au total, nous étions 33 à prendre part à cette journée. Elle fut ternie, surtout l'après-midi, par une pluie forte et incessante.

Le matin, une découverte de Montjoie qui a ravi la majorité des participants ... Ensuite, un repas de midi très allemand, parfois étonnant, mais sans remarques négatives ...

L'après-midi, une visite du musée de Vogelsang était prévue ... Une visite intéressante malgré qu'elle fut limitée par le temps ... A noter que ce musée ne retrace pas l'histoire du camp en tant que telle ... Son objectif essentiel est de présenter son rôle dans la formation des cadres nazis.

Remercions ici l'homme du jour ... Vincent De Koninck aura été l'initiateur de cette journée d'excursion et notre gentil organisateur.





CERCLE du LUXEMBOURG asbl

17 Oct : Quilles et fondue au Karaquillos :

Une bonne douzaine d'entre nous a pris part à cette journée. Félicitons les grands vainqueurs du tournoi : Colette Biver et Paul De Brandt ... Par la suite, nous avons comme d'habitude apprécié les fondues qui nous étaient servies pour le repas. Merci à Jos et à Paul ... Sans oublier Suzanne pour son travail de décompte des points durant le tournoi.



31 Oct : Oxygénation organisée par Jacques Doumont autour de Aix-sur-Cloie, la 3^e mi-temps se tenait au « Gourmet » de Rodange. Onze marcheurs ont pris part à la balade ... Ils étaient 12 au repas qui suivait.



14 Nov : Réunion mensuelle avec conférence :

A la suite de cette réunion, Guy Melchior, globetrotter du Cercle Luxembourg, a présenté son récent voyage au Cambodge.

Appuyé par une projection de nombreuses photos, il nous parla du pays ... de son histoire, sa direction politique, sa religion, sa culture et sa langue.

Le Cambodge est un pays récemment ouvert au tourisme "organisé" (1990). Au cours de la description des diverses étapes de son voyage, il s'attarda plusieurs minutes sur la partie sombre de l'histoire du Cambodge (Pol Pot et Khmers rouges). Il décrivit aussi les particularités de la religion bouddhique du pays.

C'est en nous présentant le site d'Angkor Vat qu'il termina sa très belle présentation ...

15 Nov : Fête du Roi ... Le Cercle SROR Luxembourg était représenté par 4 membres à la cérémonie qui s'est déroulée au temple protestant à Arlon.

28 Nov : Oxygénation organisée par Roland Kirsch dans les bois de Clairefontaine, les 8 marcheurs n'ont pas retrouvé le monstre présenté par Roland (Lapis Devorandum) ... A la "Terrazza" d'Eischen, nous étions 14 à prendre le repas.

08 Nov : Repas de Corps : Notre repas de Corps a été organisé dans le restaurant de l'ITELA – Section hôtelière (Arlon). Seuls 21 d'entre nous se sont manifestés pour cet événement. Cette participation est beaucoup moindre que celle des autres années ... Sinon notre âge, il est difficile d'en trouver les raisons mais il est certain que les présents ont regretté les absents.

Autour des tables agréablement décorées, les participants ont apprécié à leur juste valeur le repas proposé par ces jeunes étudiants en hôtellerie. Dans leurs débuts d'apprentissage, avec dynamisme et attention, ils nous ont prouvé leur volonté de bien faire et d'apprendre. Tous ont accompli leur tâche avec beaucoup de brio. Cette bonne expérience méritera sans doute d'être renouvelée.

Durant l'apéritif, Christian nous a invité à porter le traditionnel toast en l'honneur de notre Roi.







Président:

Col BEM e.r. Michel LEENAERS
E-mail: leenaersm@hotmail.com

Vice-président
Secrétaire:

Col BEM d'Avi e.r. Benoît DAVIN
E-mail: tomasosullivan48@gmail.com

Trésorier:

Col BAM e.r. Pierre FRENAY
E-mail: pierre.frenay@skynet.be



Excursion à Pairi Daiza (01/10/2024)

(Organisation: Freddy BERNIER – Texte: Benoît DAVIN – Photos: Bernard DEWILDE)

Dès potron-minet (07h45, tout de même), une trentaine de membres de la SROR NAMUR se retrouvent sur le parking ACINAPOLIS de JAMBES pour une excursion qui s'annonce être des plus intéressantes. Le temps est au beau (i.e. pas de pluie) et dès 08h02, le car s'ébroue en direction de BRUGELETTE et du domaine du CAMBRON.

Nous nous garons vers 09h35 sur l'un des immenses parkings du site de Pairi Daiza. Nous sommes attendus à 10h00 à l'entrée de la magnifique galerie qui conduit au plus beau zoo d'Europe.



Le RV avec notre guide est fixé à 10h30. En attendant, nous admirons la nouvelle entrée majestueuse et son Oeuf des Mondes. Dès l'entrée, nous apercevons l'Aquarium géant installé dans l'ancien château et établi sur le thème du roman de Jules Verne "Vingt Mille Lieues sous les Mers". Anecdote: on y voit, fixé au mur près de l'entrée, l'antique râteau d'un ancien jardinier curieusement surnommé "la Méduse".

C'est sur l'esplanade que nous attend notre guide qui, après une brève introduction, nous dirige vers le Royaume du Milieu afin d'admirer d'emblée les célèbres pandas. Un seul est présent dans son bel enclos. S'agit-il de Bao Mei ou de Bao Di, nul ne le sait...

Nous découvrons, au cœur du domaine de la Chine ancestrale, les somptueux jardins du Lettré



Ce monde est le domaine des pandas, certes, mais aussi des ours à colliers, des takins dorés, des gibbons à joues jaunes, les langurs de François et des pandas roux. Nous contemplons la statue d'Han Wu Di, qui me toise d'un œil calcaire, le temple de la Compassion, la cour et la maison du Marchand de Thé.

Nous empruntons ensuite le Chemin de la Guérison (humour chinois post-COVID) et passons le long des étangs pour admirer les gorilles de la Terre des Origines. Au gré des commentaires et explications de notre guide, nous apercevons des animaux emblématiques de l'Afrique: girafes, hippopotames, buffles, rhinocéros, guipants et l'étonnant bec en sabot.





Vient ensuite le Royaume de Ganesha aux parfums d'Asie, ses tigres blancs, ses temples, sa majestueuse Porte de Bayon, ses éléphants, ses macaques, sa superbe Tana Toraja, sa maison des Artisans. Notre guide hâte le pas, il reste tant de choses à voir...



Elle nous mène vers un nouveau monde, non point l'Amérique mais les Iles du Soleil Levant. Nous franchissons un magnifique Torii et pénétrons dans un univers typiquement japonais. Il nous est loisible d'admirer quelques aspects de l'architecture et de la culture nipponnes, ainsi que des

animaux tels le fameux macaque japonais, le cerf sika, le chien viverin ou la majestueuse et imposante grue du Japon, l'un des plus grands oiseaux au monde. Blanche et noire, elle a au sommet du crâne un rond rouge qui rappelle le Hinomaru (drapeau nippon).



Mais midi approche. Notre guide nous ramène vers le lieu du repas (la brasserie du monastère) en passant le long d'imposants platanes d'Orient (plantés au 18ème siècle) et prend congé de nous au pied de l'escalier monumental reliant les étangs et l'esplanade de l'abbatiale.

Le repas se passe joyeusement au sein de la brasserie. Au menu: carbonades flamandes et bière de Cambron brassée in situ. L'après-midi est libre et il reste beaucoup de choses à voir, notamment la Dernière Frontière, la Terre du Froid ou le Cap Austral.

Beaucoup choisissent de prendre le train en guise de promenade digestive. La petite gare se situe juste en face de la brasserie. Un charmant petit train à vapeur tirant de superbes wagons ouverts permet à chacun de faire le tour du site à la vitesse décoiffante de 7 km/h.

Chacun a ensuite le loisir de visiter le parc à sa convenance. D'autres mondes sont à découvrir. Le Cap Austral présente de nombreux marsupiaux, le diable de Tasmanie, le wombat, le koala ou l'échidné. On peut aussi y admirer une opale géante de 250 kg et les Black Boys aux troncs noirs si caractéristiques.



La Dernière Frontière nous emmène en Colombie Britannique. On y découvre ours bruns et noirs, pumas, élans, castors ou otaries, ainsi que d'impressionnants totems. Enfin, la Terre du Froid nous permet d'admirer manchots, morses, ours blancs, loups, bœufs musqués et de magnifiques et impressionnants tigres de Sibérie. En cheminant vers la sortie, on aperçoit un Beechcraft Mod. 18 sur un coin de l'étang et l'énorme restaurant « Izba » de style typiquement russe, qui nous rappelle à quel point la Russie est profondément attachée à la préservation de toute architecture, particulièrement ukrainienne...



Enfin, il est intéressant de noter que, ça et là, on trouve dans tout le parc diverses maximes ou citations gravées dans la pierre, dont certaines sont particulièrement ésotériques. Je vous livre l'une d'entre elles parmi les plus curieuses:

"A l'ombre de mon nombre, je vivais heureux; je n'aurais jamais dû l'arrondir à vingt-deux". Amedeo Avogadro.

La visite se termine. Nous rejoignons le car qui nous ramène à Namur, satisfaits et heureux d'une bien belle journée parmi un domaine entièrement dévoué aux animaux et à leur préservation, ainsi qu'à la mise en valeur des nombreuses cultures que compte notre planète.





Le président Michel Leenaers a invité les participants à porter le traditionnel toast au Roi et a rappelé l'importance d'une telle tradition au sein de la Défense et parmi les associations d'officiers retraités. Il s'est aussi félicité de la belle participation des membres de la SROR Namur.

Le repas s'est terminé vers 16h30.



Palais Royal

*Au Colonel BEM M. LEENAERS
Président du Cercle de Namur
de la Société Royale
des Officiers Retraités
Rue de la Chistrée, 23
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE*

Le 5 décembre 2024

Monsieur le Président,

C'est avec plaisir que j'ai reçu et transmis à Sa Majesté le Roi vos marques d'attachement à la Monarchie.

Le Souverain me charge de l'honneur de vous adresser, au nom de tous les Membres de la Famille Royale, ses plus chaleureux remerciements pour ce témoignage de loyauté et de dévouement à la Belgique et à la Dynastie.

Puis-je vous demander de transmettre la gratitude du Roi à tous ceux dont vous vous êtes fait l'interprète ?

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée.

*Guido HART
Général-major
Chef de la Maison Militaire du Roi*



Voorzitter:

Ere LtKol René BEYENS

E-mail: rene.beyens@skynet.be

Onder-voorzitter

Ere Kol v/h Vlw Armand CUFFEZ

E-mail: armand.cuffez@telenet.be

Secretaris:

Cdt b.d. Jean-Luc KUSTERMANS

E-mail: kjl@telenet.be

Penningmeester:

Kol MAB b.d. Luc VAN HOLLEBEKE

E-mail: vanhollebeke.luc@skynet.be



VOORBIJE ACTIVITEITEN:

Verslag Rivier cruise Bazel-Amsterdam 17-24Sep

Deelnemers: 15 Allemeersch (2), Cuffez (2), Debeuf (2), Guilini N., Kustermans (2), Lenaers N., Mehren JL, Van Den Broucke (2) en Van Hollebeke (2)

Dag 1 : Oostende - Bazel

Het is 02:15u deze dinsdag 17 september en iedereen is aanwezig op de Rendez-vous, met een glimlach, voor onze

Riviercruise Bazel-Amsterdam!

We komen rond 14:40u aan in Bazel, via Gentbrugge, Antwerpen, Hasselt (QG Carolus!), Lunch (gekregen van het bedrijf). Na de incheck en het brengen van onze bagage in de kajuiten, was er afspraak in de lounge voor een stuk welkomstaart en koffie. Rond 18:15 uur brengt de kapitein ons samen om ons op zijn schip te verwelkomen samen met zijn bemanning en kregen we een glas bubbels of fruitsap. Darna volgde een heerlijk diner dat de vijf sterren van het Viva One schip verdiende! En sommigen waren nog niet moe



Dag 2 : Bazel – Breisach

Om 0700h varen we af uit Bazel. Na een eerste nacht aan boord genieten we van het uitgebreide ontbijtbuffet. Het schip zweeft precies over het water en je moet echt naar de rivier kijken om te beseffen dat je aan het varen bent. De ochtend verloopt gemoedelijk en onze voornaamste activiteit bestaat uit een grondige verkenning van het schip, iets wat gezien de afmetingen de nodige tijd in beslag neemt. Voor we het goed en wel beseffen is het al tijd voor het aperitief en de lunch. Daar ervaren we voor het eerst welke kwalitatieve bediening we de komende dagen mogen verwachten. Rond halftwee meren we aan in Breisach waar onze bus ons opwacht voor een bezoek aan de Feldberg en aan Freiburg. Onderweg naar de Feldberg genieten we van het ruwe landschap van het Zwarte Woud. We zien de Titisee in de diepte liggen en aangekomen op de Feldberg maken we ons op om met de gondellift naar de uitkijktoren op het hoogste punt te gaan.

Maar grote desillusie, er staat te veel wind en de lift ligt stil. Dan maar naar Freiburg voor een stadswandeling in het oude centrum. Mooi en interessant maar het moet vooruit gaan want we moeten op tijd aan boord van het schip zijn dat straks weer uitvaart richting Straatsburg. Terug aan boord concentreren we ons dan maar op de hoofdactiviteiten aan boord van een cruiseschip, en dat zijn in willekeurige volgorde: eten en drinken. Tenslotte zoeken we moe en voldaan onze kajuit op terwijl de bemanning ons tijdens de nacht veilig naar Straatsburg brengt.



Dag 3 : Breisach – Straatsburg - Manheim

In de loop van de nacht zijn we in Straatsburg aangekomen.

Na een heerlijk en stevig ontbijt en een korte busrit wacht ons Straatsburg, een dynamische stad met verschillende Europese instellingen en waardevol historisch erfgoed. Een korte wandeling brengt ons voor de imposante kathedraal “Notre Dame”. De bouw van de uit roze zandsteen opgetrokken kathedraal is begonnen in 1176 en werd in 1439 voltooid. Een kort bezoek aan de binnenzijde liet ons toe de gebrandschilderde ramen van het schip en het grote orgel te bewonderen. Aan de buitenzijde is de façade vol met torentjes, arcades, colonnaden en beeldhouwwerken.

Onder het grote roosvenster van de west façade staan vier ruitersstandbeelden. De beelden die Clovis, Dagobert en Rudolf van Habsburg voorstellen stammen uit 1290, het vierde, dat Lodewijk XIV voorstelt komt uit het begin van de 19^e eeuw. Tijdens de stadswandeling kreeg een bronzen beeld van Albert Schweizer, van de hand van Simone Mayor even onze aandacht.

Via enkele schilderachtige straatjes bereikten we de overdekte bruggen die van de 13^e tot de 17^e eeuw de verdediging van de stad garandeerden.

Drie van de vier torens die er deel van uit maakten bestaan op vandaag nog. Van “La Petite France” of “Französel” hebben we door omstandigheden maar deels kunnen genieten. Ook een bijkomend bezoek aan de kathedraal bleek onmogelijk door het vele volk. Sommigen hebben nog een kleine wandeling gemaakt, anderen hebben van een terrasje genoten. Tegen de middag hebben we het schip terug vervoegd, om na de lunch en tijdens de vaart volop van het zonnedeck te genieten.



Dag 4 : Mannheim - Rudesheim

De avond voordien waren we aan gekomen in Mannheim rond 22.00.

Na een heerlijk ontbijt, zoals elke dag trouwens, zijn we met onze bus vertrokken naar Heidelberg (Baden-Württemberg) . We worden gedropt aan het Toeristenbureau van Heidelberg en zoeken samen met de gids naar het startpunt van de kabelbaan die ons naar de beroemdste(!!!) ruïne van de wereld brengt. In 1225 werd de burcht voor het eerst vermeld. Al snel werd het een van de meest representatieve kasteelcomplexen van de renaissance (1400-1600). De architectuur was grandioos: dankzij de bekwaamheid en de rijkdommen van de keurvorsten van Palts, die van de burcht een prachtig ensemble heeft gemaakt. Een deel van de groep had een Franse gids ,nl Christof, die prachtige romantische verhalen heeft verteld (al of niet met wat fantasie). De verwoesting gebeurde door de Fransen op einde van de 17^{de} eeuw tijdens de Successieoorlogen. In 1764 werd het kasteel kort na elkaar tweemaal getroffen door natuurrampen, waarna het tot een ruïne is vervallen. Uitgerekend een Franse graaf heeft het kasteel aan het begin van de 19^{de} eeuw van de totale ondergang gered: Karel van Graimbergen.

Ik mag maar een half blad schrijven de rest van het verhaal vinden jullie terug op de Website van Schloss Heidelberg. Ons bezoek hebben we afgerond met het bewonderen van een wijnvat van 221 726 liter, gemaakt in 1751, en een kort bezoek aan het Duitse Apotheken Museum. Het was allemaal te snel voorbij maar het is een uitnodiging om nog eens terug te gaan.

Om 13.00 waren we terug op de boot om verder te varen naar Rudesheim.





Dag 5 : - Rudesheim - Koblenz

Sinds gisterenavond aangemeerd in Rudesheim. Na het ontbijt wandelen we via doorgang van een ander cruiseschip naar de bus (+/- 15 min.) die ons naar het Eberbachklooster voert. Op de bus krijgen we van de chauffeur praktische info i.v.m. de laatste cruisedag en de reisleader Pierre sluit aan met uitleg over de wijnbouw en het kloosterleven. De rondleiding in het klooster gebeurt in het Engels. De vrouwelijke gids doet haar best om ons in beperkte tijd de kapittelzaal – basiliek – wijnpersen(oudste 1668) - refter van de monniken en cabinet wijnkelder rond te leiden. Tijdens en na de lunch genieten we onder een stralende hemel van het mooiste stukje Rijn, we varen voorbij historische stadjes, burchten en kastelen en prachtige wijngaarden tot Koblenz. Aan het “Deutsche Eck” meert het schip aan de kade aan langs de Moezel zijde. Waar we dan rond 16u30 (oorspronkelijk voorzien om 17 u) de wandeling in Koblenz beginnen.

Door gebrekkige communicatie van de reisleader is het een wanordelijke wandeling geworden. We zijn terug op de Viva One rond 18u35. Op deze zaterdagavond houdt het warme zomerweer nog veel volk op de been in de binnenstad en langs de oevers. Na het avond eten is er nog een gezellige napraten op de tonen van pianomuziek met zang.



Dag 6 : Koblenz – Linz – Keulen

Op zondag varen wij Koblenz uit, richting Linz en Keulen. Het weer is bewolkt en er is mist op de Rijn. Gelukkig klaart alles op vóór wij in Linz aanmeren. Linz is één van de vele klein en charmante steden langs de Rijn, met typische huizen, kerken, bistro's en andere oude monumenten. Overal in de stad vinden wij standbeelden in steen, bijvoorbeeld aan de "Neutor". Vanuit een hoger punt ("St. Martin Kirche"), weer een mooi uitzicht over de Rijn. Het bezoek is tamelijk kort, wij moeten verder naar Keulen varen. Tussen Weißenthurm, een vijftiental kilometers noordwest van Koblenz, en Bonn zijn er geen bruggen op de Rein. Er zijn wel veerboten die regelmatig tussen de oevers van de rivier pendelen.

In Remagen, iets verder dan Linz, zijn er nog enkel de pijlers van de Ludendorffbrug, een spoorbrug die in maart 1945 vrij ongeschonden in handen van de geallieerden viel, te zien.

Na een paar uur varen met niets opmerkelijk, op Bad Honnef en Königswinter na, naderen wij Keulen. De meesten onder ons hebben Keulen wel bekend en we herkennen al de bruggen, van Rodenkirchen (maar niets meer van Westhoven: Nadine en Pierre, onze begeleider zijn teleurgesteld) tot Hohenzollernbrücke (de spoorbrug bij het Hauptbahnhof), onze bestemming. Er zijn wel enkele nieuwe gebouwen, waaronder tamelijk geslaagde big de Rheinauhafen, maar de Altstadt lijkt onveranderd. Wij hadden gepland om de kathedraal en een deel van de wel bekende gebouwen in de omgeving te bezoeken. Er waren echter verschillende demonstraties in Keulen en heel veel volk, niet zeer aangenaam om te wandelen dus. Veel tijd hadden wij toch niet, de "Captain's Farewell Party" was om 18 uur 30 aan boord gepland, maar wij waren toch gelukkig om Keulen weer te zien



Dag 7 : Keulen - Amsterdam

Via het Amsterdam-Rijnkanaal bereiken we onze eindbestemming: Amsterdam. Onmiddellijk na het aanmeren genieten we van een stadswandeling. Het schip legt aan het IJdok aan, vlak bij het Centraal station van Amsterdam. Onze wandeling start vanaf de Westerdoksdijk. Vanaf het station gaan we via de Damrak naar het begijnhof, door de bloemenmarkt, en langs verschillende typische Amsterdamse grachten tot de 9 straatjes. Het station, met zijn prachtige gevel, werd gebouwd op een kunstmatig eiland in het "Open Havenfront". De werken startten in 1881, op 15 oktober 1889 werd het station geopend. Het station onderging meerdere verbeteringswerken en uitbreidingen en bestaat, onder zijn huidige vorm, sinds 2014. Het begijnhof is het enige hofje gesticht in het middeleeuwse Amsterdam. De begijnen woonden in 1346 nog in één "begynhuys", pas in 1389 wordt voor de eerste keer gesproken van een begijnhof. Het begijnhof telde 47 stadshuizen met elk hun individueel aanzien, de meeste gevels uit de 17^e en de 18^e eeuw. Op 23 mei 1971 overleed het laatste begijntje, in 1979 werd het Begijnhof volledig gerenoveerd. Op vandaag verblijven er constant 105 bewoners. De bloemenmarkt van Amsterdam bestaat sinds 1620, sedert 1862 is hij gevestigd op zijn huidige locatie. Initieel werden bloemen, planten en bloembollen verkocht vanaf boten op de gracht, tegen het eind van de 20^e eeuw zijn de boten vervangen door betonnen bakken. Op vandaag is de markt uitgegroeid tot een puur toeristische attractie.

Via enkele grachten en enkele van de "9 straatjes" vervoegden wij de boot en maakten wij ons klaar voor het "het laatste avondmaal".



KRING WEST-VLAANDEREN

Dag 8 : Amsterdam - Oostende

Laatste dag van onze reis! Een beetje mistig! Na de grijze linten voor onze groep te hebben ontvangen, staan de koffers buiten klaar om dan aan boord van onze bus te gaan! Laatste ontbijt aan boord, we bereiden ons voor op onze laatste uitstap, Zaanse Schans. Aangekomen in dit Nederlandse dorp in de stad Zaanstad, in de provincie Holland-septrional.

Grote toeristische attractie in Nederland. Ons bezoek duurt tot 12:00u, om dan onze terugweg te vervolgen. Lunch, in de Mac Donald in Wardenburg. Het was voor sommige mensen een onvergetelijke ervaring ! Met volle maag, op weg naar: Hasselt, Antwerpen, Gentbrugge en Oostende. Rond 19:15u aangekomen in Oostende: Nogmaals, Armand slaagde er opnieuw in om ons te hebben verwend met deze formidabele Riviercruise, Bedankt Armand.

(Foto's: Armand, Erwin, Edith, Jean-Luc)



Verslag daguitstap Waregem 17 oktober

Deelnemers: 22

Allemeersch (2), Beyens R. , Cosijn (2), Cuffez (2), De Cock (2), Debeuf D., Goossens (2), Guilini N., Haverbeke J-P, Kustermans (2), Parmentier D., Van Den Broucke (2), Van Hollebeke (2) en Vanhollebeke F.

Op 17 oktober vertrok een groep van 22 geïnteresseerden richting WAREGEM. Ondanks de omleidingen door werken kwamen we nog tijdig aan. Na de wederzijdse begroetingen werden we naar de manege geleid waar zes mooie witte paarden ons begroetten. Zij brachten begeleid voor muziek een ode aan hun expertise. Een vrouwelijke jockey had de leiding en gaf met enkele sublieme aanwijzingen de opdracht voor de uitvoering van bepaalde figuren. Het is ongelooflijk wat de mens een dier kan aanleren. Dit werd door onze groep erg geapprecieerd.



In een tweede gedeelte van de stal mochten we de tweede liefhebberij van Willy bewonderen: zijn collectie “koetsen” uit verschillende landen en periodes. De gids toonde ons onmiddellijk de “mooiste” onder de koetsen. Voor de andere koetsen werd het land en het doelgebruik aangegeven. Na deze prachtige exemplaren werd in een andere stal het rijwiel getoond



dat Willy gebruikt om de rolstoelpatiënten de kans te geven om een ritje met zijn paarden te maken. Als het weer te slecht is, wordt er een toestel gebruikt dat de paarden de kans geeft om zich toch te bewegen. Dit toestel kan verschillende standen aannemen, zodat het paard zich automatisch moet aanpassen. De buitenstallen worden minder gebruikt omwille van het gure weer. In heel het bedrijf wordt de mest automatisch naar een centrale plaats afgevoerd om daar te worden verwerkt. Nadien worden de omliggende weiden bemest. Eens de inwendige mens versterkt, trokken we richting hippodroom.

Daar werden we aan de “nieuwe ingang” begroet door NADINE, onze gelegenheidsgids. Ondanks haar gezegende leeftijd, werd alles op een dynamisch manier en met kennis van zaken uitgelegd. Het eerste thema was de GAVERBEEK waar de paarden tijdens de wedstrijd de hindernis aan een snelheid van 60 km/uur nemen en menige jockeys op het gras terecht komen. Ze legde ook uit wat de plannen waren met deze beek. En tijdens haar uiteenzetting meldde ze dat de eerste paardenwedstrijden rond 1850 plaatsvonden. Met foto's ondersteunde ze haar uitleg. Stilaan kwamen we aan de moderne stallen, waar de paarden in alle rust en kalmte voor de wedstrijd verbleven. De jockeys moeten voor de wedstrijd worden gewogen. Een minimumgewicht is noodzakelijk en desnoods wordt dit gecompenseerd door lood aan het zadel aan te brengen. Na de koers worden ze terug gecontroleerd. De voorzitter bedankte onze gids voor haar professionele kennis en eigen methode voor het overbrengen van haar ervaringen. Tevreden met onze uitstap hadden we nog een ritje met de bus richting Oostende. Tijdens deze werd de buschauffeur bedankt voor zijn inbreng tijdens de dag.

De Voorzitter.



**Verslag Korpsmaaltijd 17 november:**

Deelnemers (35):

Allemeersch(2) , Beyens R., Claeys D., Coppejans(2) , Cosijn W., Crépain(2), Cuffez(2), Desmedt L., De Vlaminck R., Debeuf(2), Delaere M., Guilini N., Haghebaert(2), Heyvaert(2), Kustermans(2), Lenaers N., Martens(2), Parmentier(2), Staelens C., Van den Broucke(2), Van Hollebeke(2) en Van Remoortel(2).

Verontschuldigd: nihil

Het Korpsmaal werd opnieuw gevierd (voor de 43ste maal) in de balzaal van het Kasteel van Moerkerke.

Dit jaar was er eerder een geringe opkomst, 35 in plaats van 48 verleden jaar.

Redenen hiervoor zoeken is onbegonnen werk, maar een van de redenen is misschien wel de steeds groeiende ouderdom van onze leden , maar ook de wil om te komen en er iets te willen voor doen is mogelijk.

De aanwezigen hebben de afwezigen zeker gemist op deze belangrijkste activiteit van de kring. Het aperitief en de menu waren van grote klasse, de service perfect , de tafels mooi versierd en de zaal volledig stijlvol vernieuwd. Een prima Korpsmaal. Na de hoofdschotel en de ontspannen wandeling in het park werd de toast aan de Koning genomen en de Brabançonne gespeeld, hier en daar meegezongen. De afwezigen hebben opnieuw veel gemist. Dank, Armand en Jean-Luc voor de fijne organisatie.



KRING WEST-VLAANDEREN





KOMENDE ACTIVITEITEN:



Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

De Voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner uit te nodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op

zaterdag 25 januari 2025.

Salons Denotter, Torhoutsesteenweg, 76 in Zedelgem.

Tel: 050/24 14 74

Verwelkoming en aperitief om 12:00u

Cava Brut/vers fruitsap/huisbereide mocktail naar believen vergezeld van 4 culinaire hapjes
(combinatie koud/warm, vis/vlees)

Menu

Velouté van pastinaak/rucola snippers

Schotse zalm/licht gebakken/schuimige jus van schaaldieren/groene asperges

Rosé gebakken Franse eendenborstfilet/sauce Bigarade classique/groentetaartje met broccoli en wortel/gratin dauphinois

Bar van chocolade/gezouten karamel/butterscotch

Mokka met versnaperingen

Tijdens het menu wordt er witte en rode wijn, reguliere bieren en frisdranken geserveerd.

Tevens staat er plat en bruisend water op tafel

Zoals verleden jaar wordt er achtergrond- en live dance-music gespeeld door de heer Philip Boterman.

Einde voorzien om 17.30 uur.

Deelnameprijs: All-In tot na de koffie bedraagt 85,00€ per persoon. Niet leden van de KVOO Kring W-VI betalen 95,00€
(leden die vrienden wensen uit te nodigen, gelieve dit ter kennis te brengen van de voorzitter en de organisator)

Inschrijving: door storting van het gevraagde bedrag op rekening van de Kring vóór 16 januari 2025. Gelieve bij de inschrijving minstens één, en bij voorkeur twee namen te vermelden van collega's met wie u de tafel wenst te delen.

Kledij: Stadkledij

Organisator: Armand Cuffez 0478 / 20 00 11 armand.cuffez@telenet.be

Salons Denotter zijn te bereiken met het openbaar vervoer vanaf het station in Brugge ,
(Lijn 74 Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare).

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens de activiteit, deze kunnen ook gebruikt worden voor de verslaggeving in het IB en op de website. We rekenen alvast op uw aanwezigheid om deze Nieuwjaarsreceptie op een gepaste manier te vieren.

Aan U allen, uw familie en uw vrienden wensen we een gezellige Kerst en
een gezond en Gelukkig Nieuwjaar.



Uitnodiging Algemene Vergadering

De Voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner uit te nodigen voor de Algemene Vergadering op

donderdag 27 februari 2025.

in het restaurant RUNWAY 26=08,
Nieuwpoortsesteenweg, 945
te Oostende. Tel: 059/44 21 99

Programma:

09:45u – 10:00u: Aankomst van de deelnemers

10:00u – 11:00u: Koffie voor de Dames

10:00u – 11:00u: Algemene Vergadering (AV)

Deelnemers:

De AV richt zich per definitie tot de effectieve leden die hier hun statutair stemrecht kunnen uitoefenen. De aangesloten leden, de sympathiserende leden, de kandidaat-leden en de partners zijn evenwel welkom als toehoorders.

De effectieve leden die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen kunnen volmacht verlenen aan een collega effectief lid. Een gevolmachtigde mag drager zijn van maximum 5 (vijf) volmachten (Volmacht wordt tegelijk met de uitnodiging verzonden)

***** Er zijn 7 vacatures als bestuurder in het Bestuursorgaan *****

5 bestuurders zijn einde mandaat en herkiesbaar:

Armand Cuffez, Luc Van Hollebeke, Jean-Luc Kustermans, , Jean-Pierre Desmidt en Dirk Parmentier.

De bestuurders:

-) Johan Van den Broucke einde mandaat en niet herkiesbaar!

-) Hans Goossens einde mandaat en niet herkiesbaar!

Eventuele kandidaten dienen hun aanvraag aan de Voorzitter of de Secretaris te richten vóór **20 februari 2022**.

11:00u – 11:15u: Pauze

11:15u – 12:00u: Causerie

Het werkelijke leven in de gevangenis;

met speciale aandacht voor de afdeling moeder/kind.

(door Johnny Crampe, werkt reeds 30 jaar in de gevangenis als cipier en de laatste 7 jaar als hoofdcipier in de vrouwenafdeling te Brugge)

12:00u – 12:45u: Aperitief

12:45u: Lunch

Zullen later vermelden worden via de uitnodiging

Deelnameprijs:

Organisator:

Jean-Pierre Desmidt

0476 / 86 20 96

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens de activiteit, deze kunnen ook gebruikt worden voor de verslaggeving in het IB en op de website.

De Voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan verwachten een talrijke opkomst.



Donderdag 20 maart 2025: Daguitstap naar ASTROPOLIS te Oostende

Algemeen schema van de dag:

12.00 : Ontvangst restaurant Runway met aperitief

14.30 : Einde lunch

15.00 : Aanvang bezoek Astropolis

16.15 : Pauze in de cafetaria

16.45 : Verderzetting bezoek

17.30: Einde bezoek – eventueel met een afzakkertje in de Runway

Prijs: via uitnodiging



Lidgeld 2025 KVOO en Kring West-Vlaanderen

Het bestuur van de Kring heeft beslist het lidgeld 2025 op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar.

Het gevraagde lidgeld omvat het nationale lidgeld KVOO verhoogd met het lidgeld van de Kring West-Vlaanderen.

Het lidgeld voor de eventuele partner is inbegrepen.

Voor 2025 bedraagt het lidgeld:

€ 22 + € 10 = €32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde

€ 22 + € 5 = € 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde;

€ 22 + € 0 = € 22 voor partners van overleden effectieve leden.

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn.

Gelieve het lidgeld 2025 vóór **31 januari 2025** te betalen op de rekening van de Kring.

BE86 0017 8393 2050 BIC: GEBABEBB KVOO-Kring West-Vlaanderen Schoolstraat 81 8434 Lombardsijde





Cotisation 2025 Lidgeld

Vous pouvez majorer votre cotisation par un don en faveur de l'Association.

U mag uw bijdrage verhogen met een gift ten voordele van de Vereniging.

Les membres d'un cercle payent la cotisation décidée par leur cercle sur le compte bancaire du cercle :

De leden van een kring betalen het door de kring bepaald lidgeld op de rekening van de kring :

Cercle – Kring	IBAN	BIC
BRABANT WALLON	BE76 0011 2060 2095	GEBABEBB
HAINAUT	BE70 1715 1009 6625	CPHBBE75
LEUVEN	BE78 9734 0825 8886	ARSPBE22
LIÈGE	BE16 0682 4639 4474	GKCCBEBB
LIMBURG	BE17 9731 8482 2521	ARSPBE22
LUXEMBOURG	BE65 7320 3763 0896	CREGBEBB
NAMUR	BE09 0689 3277 4457	GKCCBEBB
WEST-VLAANDEREN	BE86 0017 8393 2050	GEBABEBB

Les membres qui n'adhèrent pas à un cercle versent la COTISATION NATIONALE sur le compte national :

Het niet bij een kring aangesloten lid betaalt het NATIONAAL LIDGELD op de nationale rekening :

22€

POUR TOUS LES MEMBRES !!!!

VOOR ALLE LEDEN !!!